

Uitnodiging voor ontmoetingsavond donderdag 15 mei a.s.

Elke derde donderdag van de maand (behalve in de zomervakantie) komen betrokkenen van De diaconale stad samen in **Mariadal, Vincentiusstraat 7. Voor senioren, maatjes, stuurgroepleden en maatschappelijke stagiaires is deze Nieuwsbrief een uitnodiging.**

Maar ook andere parochianen of gemeenteleden nodigen wij uit een keer aan te schuiven en kennis te maken met De Diaconale Stad. De maaltijd is **gratis**, uw bijdrage geeft u door deel te nemen aan het gebed en het gesprek.



Als u een keer langs wilt komen kunt u zich opgeven bij: mstroopj@xs4all.nl

Programma donderdag 15 mei:

- 17.30 uur: Ontvangst
- 17.55 uur: Woord van welkom
- 18.00 uur: Gebedsviering
- 18.30 uur: Soep- + broodmaaltijd met gesprek
- 19.30 uur: Pauze: vertrek van de gasten
- 20.00 uur: Kerngroepoverleg
- 21.00 uur: Afsluiting

Excursie naar het Milieu Educatief Centrum met het Speel- Leerhuis

Op woensdag 23 april zijn we met elf kinderen van het Speel- Leerhuis naar het MEC geweest. Er was een afwisselend programma samengesteld.

De kleinste kinderen kregen een rondleiding door het bos, en de groteren gingen een spannende GPS- tocht doen. Tijdens de middag hebben de kinderen spelenderwijs veel geleerd over bomen, mossen en dieren in het bos.

We sloten af met lekker spelen in de speeltuin. Met heerlijk weer en goede gidsen is deze excursie een heel mooi uitstapje geweest voor de kinderen, van wie sommigen nog nooit in een bos geweest waren!



Nancy van der Zande

Uitreiking Antoniusprijs op zondag 1 juni in de St. Josephkerk te Roosendaal

De Diaconale Stad Roosendaal - het diaconale project van de Sint Norbertusparochie - heeft zich begin dit jaar aangemeld voor de Antoniusprijs. Er zijn achttien projecten en activiteiten ingediend. Op zondag 1 juni om 11.00 uur celebreert mgr. J. Liesen in de Sint Josephkerk. Aan het einde van de viering wordt de winnaar bekend gemaakt.

De Antoniusprijs voor diaconie, voorheen de Bisschop Ernprijs, wordt eenmaal per 4 jaar door een jury toegekend. De prijs voor diaconie is genoemd naar de heilige Antonius van Padua, een van de eerste volgelingen van de heilige Franciscus van Assisi. Hij werd heel sterk aangetrokken door het krachtige getuigenis van Franciscus en de minderbroeders, waar het nabij zijn aan de armen in het centrum van de aandacht stond. Antonius had in zijn tijd veel oog voor individuele armen en spoorde de rijken aan om dat ook te hebben.

Allerlei diaconale activiteiten en initiatieven van parochiële of regionale groepen of personen komen hiervoor in aanmerking. De jury beoordeelt de inzendingen op: originaliteit van de activiteit, wijze van aanpak, de diaconale inhoud, de navolgbaarheid door andere groepen. De prijs is bedoeld om de aandacht voor diaconie binnen de parochies te versterken.

Samenstelling jury

De jury bestaat uit: mevr. Jelle v. Geffen, oud-medewerkster van de Caritas en Diaconie van vm. Groot-Breda, mevr. Carlin Gommers, bestuurslid van de Diocesane Caritasinstelling en mevr. Leny Poppe-de Looff, burgemeester van de gemeente Zundert alsmede de heren Jan Foesenek, diaken van de samenwerkingsverbanden Zundert en Rucphen en diaken Wim Tobé, caritasfunctionaris van ons bisdom, die tevens de voorzitter is.

Z.O.Z.

Vervolg: Uitreiking Antoniusprijs

'Bij de samenstelling van de jury is er op gelet dat verschillende geledingen uit de kerkelijke en maatschappelijke wereld vertegenwoordigd zijn. Nadrukkelijk is ook gekozen voor een vertegenwoordiger van de Caritas', aldus diaken Wim Tobé.

Zondag 1 juni, zondag met aandacht voor diaconie

Omdat we in ons bisdom jaarlijks op de eerste zondag van juni de diaconie centraal stellen, reikt men op deze dag de prijs uit. We nodigen iedereen graag uit op: **zondag 1 juni 11.00 uur, St. Josephstraat 4, Roosendaal**, tel. 0165 534 667.



Zelfredzaamheid of eenzaamheid?

Hét modewoord van de Haagse politiek, als het gaat om de zorg, is participatiesamenleving. Hiermee roept de politiek ons op om iedereen mee te laten doen in onze samenleving en dat men elkaar helpt. Op zich is dat in mijn ogen een zeer lofwaardig streven. In mijn jonge jaren, ruim zestig jaar geleden, kenden wij het begrip burenhulp niet, maar we brachten het wel in praktijk.

Mijn ouders hadden een gemengd boerenbedrijfje met vee, akkerbouw en tuinbouw. Het inkomen daaruit was steeds weer wisselend en het was ook steeds weer afwachten hoe de prijs van de producten was. Ook toen al lagen de prijzen meestal onder de kostprijs. Gelukkig hadden mijn ouders veel kinderen, die uiteraard op het land mee moesten werken of moesten gaan dienen bij middenstanders. Op de drukke momenten van het land in gereedheid brengen en daarna het oogsten konden we een beroep doen op onze burenen. Anderzijds was het natuurlijk ook zo dat mijn broers en zussen regelmatig bij de burenen gingen helpen om het werk op de boerderij gedaan te krijgen. Burenhulp in optima forma (zeer toepasselijk noemt het digitaal woordenboek dit 'ouderwets taalgebruik').

Van zorgzame samenleving naar verzorgingsstaat

Totdat de mechanisatie in de land- en tuinbouw zijn intrede deed. Burenhulp werd vervangen door machines. Ook de zorg voor de oudere medemens werd uit handen van de omgeving genomen en ondergebracht in het bejaardenhuis. Van een zorgzame samenleving gingen we naar een verzorgingsstaat. De mens werd door de overheid verzorgd van de wieg tot het graf. Dat dit niet eeuwig kon blijven bestaan merken we nu aan den lijve.

Terug naar een zorgzame samenleving

De verzorgingsstaat heeft zichzelf uit de markt geprezen. We moeten weer terug naar een zorgzame samenleving waar mensen er voor elkaar zijn, elkaar helpen en zorg voor elkaar dragen. Op zich lijkt mij daar niets mis mee en kan ik heel ver meegaan met de politiek in Den Haag. Alleen krijg ik steeds weer een nare smaak in mijn mond als ik de Haagse politici hierover hoor soebatten. Het lijkt meer een economische bezuinigingsoperatie dan dat er werkelijk zorg c.q. bezorgdheid is voor met name de zwakkeren in onze samenleving.

Het kabinet bouwt de zorg af en gaat er van uit dat die moet worden opgevangen door een sociaal netwerk: burenen, vrienden, kinderen, etc. Daartegenover staat echter dat het kabinet er ook van uit gaat dat iedereen mee moet doen in het arbeidsproces. Familie woont vaak niet meer naast de deur. Wie blijft dan nog over om de broodnodige zorg te leveren? Eigenlijk zegt het kabinet in bedekte termen 'lieve mensen, zoek het zelf maar uit'.

Ook in Roosendaal doen zich schrijnende gevallen voor. Daarom probeert De Diaconale Stad Roosendaal er te zijn voor mensen wier leven dreigt te versralen. Uiteraard moet de DSR daartoe een beroep doen op vrijwilligers die bereid zijn regelmatig een uurtje op te offeren om het leven van medemens wat te verlichten en te veraangemen.

Dat kan op zeer verschillende manieren. Alleen al aanwezig zijn wordt vaak erg op prijs gesteld. De krant of een boek voorlezen, samen de tuin doen, of boodschappen. Een wandeling maken. Een luisterend oor bieden. Onze oudere medemens hebben vaak prachtige verhalen die ze graag willen delen met jongeren.

Veel vrijwilligers nodig

Gelukkig zijn er velen die iets voor de medemens willen betekenen. Er zijn echter nog veel vrijwilligers nodig om verder gestalte te geven aan een echte zorgzame samenleving. Een samenleving waarin zelfredzaamheid het wint van de eenzaamheid. Mocht u geraakt worden door de eenzaamheid en beperkte zelfredzaamheid die velen in onze samenleving overvalt en iets willen betekenen voor uw medemens dan bent u van harte welkom bij de DSR. U kunt zich opgeven bij Mw. M. Stroop: mstroopj@xs4all.nl of via 06 – 12516206.

Jan Monden

Inspiratiebijeenkomst: Armoede en zorg

Op 16 juni organiseert Jeugd en Gezin en De Diaconale Stad een inspiratiebijeenkomst voor professionals en vrijwilligers rond armoede in gezinnen. Men is te gast in de ruimte van de DSR in Mariadal. De bijeenkomst begint om 14.00 uur.

Via andere kanalen worden vrijwilligers en professionals uitgenodigd.

Colofon

De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is of belangstelling heeft voor de activiteiten van De diaconale stad Roosendaal. De nieuwsbrief zal elf keer per jaar uitkomen. Redactie: Cas van Beek, Jan Monden, Mieke Stroop, Nancy van der Zande
Heeft u belangstelling? geef uw e-mailadres door via: info@dediaconalestad.nl

Postadres:

[De diaconale stad, Vincentiusstr. 7 4701 LM Roosendaal](mailto:info@dediaconalestad.nl)

Deadline kopij Nieuwsbrief 4: donderdag 5 juni