

Uitnodiging voor de ontmoetingsavond van donderdag 21 augustus a.s.

Aan: senioren, maatjes, stuur- en kerngroepleden, maatschappelijke stagiaires en andere belangstellenden,

Elke derde donderdag van de maand (behalve in de zomervakantie) komen betrokkenen van De Diaconale Stad (DSR) samen in **Mariadal, Vincentiusstraat 7 voor gebed, een maaltijd en gesprek**. Het is de plaats waar we maandelijkse ervaringen en ontwikkelingen met elkaar delen. Ook belangstellenden zijn van harte welkom.

De maaltijd is **gratis**, uw bijdrage geeft u door deel te nemen aan het gebed en het gesprek.

Als u een keer langs wilt komen kunt u zich opgeven bij: mstroopj@xs4all.nl



Programma donderdag 21 augustus

- 17.30 uur: Ontvangst
- 17.55 uur: Woord van welkom
- 18.00 uur: Gebedsviering
- 18.30 uur: Soep- + broodmaaltijd met gesprek
- 19.30 uur: Pauze: vertrek van de gasten
- 20.00 uur: Kerngroepoverleg
- 21.00 uur: Afsluiting

Beleidsnotitie gereed

In de zomermaanden werd de 'Terugblik 2012 en 2013', alsmede de 'Beleidspunten 2014' van de 'De Diaconale Stad Roosendaal' in een klein boekje verspreid. De eerste Beleidsnotitie verscheen in juni 2012. Met deze tweede notitie willen wij u inzicht geven in de activiteiten en de resultaten van 'De Diaconale Stad Roosendaal' over deze verslagperiode. Tevens bevat deze notitie dus beleidspunten voor het werkjaar 2014. Indien u geen exemplaar ontvangen heeft, maar wel geïnteresseerd bent kunt u uw naam en adres doorgeven via info@dediaconalestad.nl.



Op 18 september heeft de Ontmoetingsavond een bijzonder vervolg.

De ontmoetingsavond op 18 september eindigt zoals normaal om 19.30 uur. Aansluitend vindt er in Mariadal een bijzondere toneeluitvoering plaats in het kader van de **Vredesweek: 'As I left my fathers house'**.

Meer hierover op de tweede bladzijde.

Zijn we bereid onze talenten in te zetten voor de medemens?

De sociale leer van de Kerk

In de beleidsnotitie van 'De Diaconale Stad Roosendaal' lezen we dat de DSR contact zoekt met personen wiens leven dreigt te verschromelen. Met **viendenschap** en **aandacht** hoopt zij hen weer uitzicht te geven. De drie pijlers waarop DSR haar activiteiten baseert zijn: **gebed, verdieping en doen**. Een van de bronnen van verdieping waaruit DSR put is de sociale leer van de Kerk.

Sinds enkele jaren vestigt het bisdom van Breda speciale aandacht op de sociale leer die is ontstaan als een concreet antwoord op concrete problemen die in de samenleving speelden aan het einde van de 19e eeuw. Vanaf dat moment is de sociale leer steeds verder uitgewerkt.

Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een wereld die steeds complexer geworden is? Moeten we ons als



christenen überhaupt wel met de wereld bezig houden? En hoe dan? Steeds meer mensen ontdekken dat de sociale leer van de Kerk behulpzaam kan zijn bij het vinden van antwoorden op deze vragen. De liefde is de rode draad die door de sociale leer van de Kerk loopt ('Caritas in Veritate' nr 2). Bisschop Van den Hende schreef daarover in het bisdomblad van Breda 2011/nr. 3:

"Laten we ons leiden door de liefde van Christus om elkaars broeders en zusters te kunnen zijn? Zijn wij bereid onze talenten in te zetten voor de medemens? Laten wij zien dat we geroepen zijn iets voor anderen te betekenen in Jezus' naam? God geeft ons een opdracht als verantwoordelijke mensen."

Vervolg Sociale Leer van de Kerk

Slechte omstandigheden

De slechte omstandigheden waaronder veel mensen aan het einde van de 19e eeuw hun dagelijks brood moesten verdienen waren een zorg van menige pastoor. Steeds vaker drongen signalen door tot in de top van de Kerk dat de Kerk zich in het licht van het evangelie niet kon onttrekken aan een fundamentele kritiek op een doorge-slagen kapitalistisch systeem.

In 1891 schrijft Paus Leo XIII dan een eerste encycliek over de sociale kwestie: '**Rerum Novarum**'. Deze encycliek werd de opmaat voor een nieuwe manier van kerkelijke betrokkenheid bij de wereld: de sociale leer. Sindsdien zijn er met grote regelmaat pauselijke- en bisschoppelijke brieven en documenten verschenen en kun je een bibliotheek vullen met boeken over de sociale leer.

In de komende nieuwsbrieven zullen we geregeld thema's uit de sociale leer beschrijven en aangeven wat wij als DSR daar mee doen.

Jan Monden

Bron: Bisdomblad bisdom van Breda 2011/nr. 3

Voorstelling:



Een christen, een Jood, en een moslim zetten in '**As I left my fathers house**' met muzikale omlijsting uiteen wat de langdurige gevolgen van oorlog zijn en wat bidden is op momenten die er toe doen.

De Joodse man vertelt hoe hij op jonge leeftijd ontdekte dat zijn echte ouders zijn omgekomen in de oorlog. De moslim groeit op in een land in oorlog en heeft menige doodsbedreiging ervaren. De christen leefde in een Afrikaans land tussen de rebellen en bad op een gegeven moment zelfs: 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?'. En ondanks de pijn en haat hielden ze vol.

Een van de toeschouwers schreef achteraf: *"Dank voor de prachtige voorstelling. Het was schokkend, ontroerend, treffend en professioneel. Het zal me nog lang in gedachten blijven. Mooie muziek en zang en geweldig goed geacteerd. Compliment voor jullie moed."*

De **officiële publicaties** verschijnen **eind augustus**, maar we nodigen onze vaste gasten uit dit mee te beleven en in de agenda hier rekening mee te houden.

DSR nodigt leden bezoekgroepen in Parochiekern De Ark uit voor overleg

In samenwerking met het pastorale team wil de DSR graag kennismaken met leden van de bezoekgroepen in Parochiekern De Ark. Het gaat om de mensen die vaak al jaren mensen bezoeken: soms nabestaanden, soms mensen in tehuizen en uiteraard ook mensen en zieken thuis. Mieke Stroop en Cas van Beek willen met hen kennismaken om te kijken waar we met elkaar kunnen samenwerken. Vanuit het pastorale team zal pastor Geerten Kok aansluiten.

Colofon

De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is of belangstelling heeft voor de activiteiten van De Diaconale Stad Roosendaal. De nieuwsbrief komt elf keer per jaar uit.

Redactie: Cas van Beek, Jan Monden, Mieke Stroop, Nancy van der Zande

Heeft u belangstelling of wilt u van de verzendlijst verwijderd worden? geef uw e-mailadres of afmelding door aan:

info@dediaconalestad.nl

Postadres:

De Diaconale Stad, Vincentiusstraat 7 4701 LM Roosendaal

Deadline kopij Nieuwsbrief 6: donderdag 4 september

De Diaconale Stad is een project van de

