

Uitnodiging voor de ontmoetingsavond van donderdag 18 september a.s met aansluitend theatervoorstelling 'As I left my fathers house'

Aan: senioren, maatjes, stuur- en kerngroepleden, maatschappelijke stagiaires en andere belangstellenden,

Elke derde donderdag van de maand (behalve in de zomervakantie) komen betrokkenen van De Diaconale Stad (DSR) samen in **Mariadal, Vincentiusstraat 7 voor gebed, een maaltijd en gesprek.** Het is de plaats waar we maandelijkse ervaringen en ontwikkelingen met elkaar delen. Ook belangstellenden zijn van harte welkom.

De maaltijd is **gratis**, uw bijdrage geeft u door deel te nemen aan het gebed en het gesprek.

Als u een keer langs wilt komen kunt u zich opgeven bij: mstroopj@xs4all.nl



Programma donderdag 18 september

- 17.30 uur: Ontvangst
- 17.55 uur: Woord van welkom
- 18.00 uur: Gebedsviering
- 18.30 uur: Soep- + broodmaaltijd met gesprek
- 19.30 uur: vertrek van de gasten

Er is deze avond geen Kerngroepoverleg. Als u wilt, kunt u aansluitend naar de theatervoorstelling.

U moet zich daarvoor wel opgeven vóór 16 september

Vrijwilligers van het Speel- Leerhuis maken kennis met straatcultuur

Vrijwilligers die bij het Speel- Leerhuis met de kinderen werken, komen vaak in aanraking met andere culturen die in Roosendaal vertegenwoordigd zijn. Het gezelschap van kinderen is multicultureel te noemen. Veel van deze kinderen zwerven op normale schooldagen 's middags op straat rond. Op deze manier, en via oudere broers of familieleden, komen zij in aanraking met straatcultuur; een wezenlijk andere cultuur dan de cultuur die de vrijwilligers gewend zijn.

Een cultuur met eigen normen en waarden, eigen kenmerken. Om de vrijwilligers een beetje wegwijs te maken in deze straatcultuur, was er op woensdagavond 27 augustus, onder leiding van Bas Huibregtse en Sanne Bouw (beiden van Juzt), een workshop. Deze was volledig toegespitst op de situatie van het Speel- Leerhuis.

Naast theoretische informatie, en cijfers, werden de vrijwilligers gestimuleerd om na te denken over het gedrag en uiterlijk van de kinderen (valt daar iets aan op?), en over wat het Speel- Leerhuis de kinderen wil bijbrengen. Hierbij steeds refererend aan de verschillen in cultuur. Veel herkenbare dingen volgden!

Theater As I left my fathers house

Als opmaat naar de Vredesweek komt op 18 september de indrukwekkende theatervoorstelling As I Left My Father's House van New Dutch Connections naar Mariadal.

Dit bij wijlen hartverscheurende toneelstuk over de langdurige gevolgen van oorlog en over bidden op momenten die er toe doen, is op waarheid gebaseerd. Profetische teksten uit Bijbel, Koran en Tenach lopen samen op met persoonlijke geschiedenissen en overwegingen van hedendaagse migranten. Er is verlies en eenzaamheid, maar ook vernieuwing en de kracht van liefde. Een niet-westerse manier van vertellen wordt gecombineerd met een westerse theatrale context. Na de voorstelling zijn er gesprekken met het publiek.

Bijna alle spelers zijn, behalve professional, ook migrant. Sommigen hebben directe ervaring met oorlog. Met dit theater willen zij interreligieuze ontmoetingen bevorderen, compassie en empathie voor de (vreemde) ander vergroten en het netwerk van (ex)vluchtelingen en migranten versterken, waardoor hun participatie in de (Roosendaalse) samenleving wordt vergroot.

Een unieke samenwerking tussen Spirit in Roosendaal, Amnesty International, Vluchtelingenwerk, Da Vinci College, Diaconale Stad Roosendaal en Raad van Kerken

Plaats: Mariadal, Vincentiusstraat 7, Roosendaal

Datum: donderdag 18 september

Tijd: 19.30 - 22.30 uur (inclusief inloop en uitloop)

Kosten: vrije gift

Opgave: vóór 16 september: www.amnestyroosendaal.nl



Vervolg: kennismaking met straatcultuur

Aan het einde van de avond waren een heel aantal zaken helder geworden. Bas en Sanne hebben praktische handreikingen gegeven over hoe we met de kinderen om kunnen gaan. Een leerzame avond, waar zeker nog een vervolg op komt!

Nancy van der Zande

Wie is een vluchteling?

In de gebedsdienst op 21 augustus werd een gedachte over 'Vluchteling zijn' voorgelezen. Meerdere aanwezigen wilden het graag op schrift hebben. We delen het graag met iedereen.

Vluchteling?

Maar ik ben geen vluchteling
want ik ben niet gevluht
ik ben weggewaaid
als een blad van een boom
er is in ons land
een verschrikkelijke wind opgestoken
een wind vol vuur en verkrachting
en op 'n dag
op een dag die ik me niet meer herinner
op een dag die ik me niet meer durf te herinneren
ben ik weggewaaid

wie zou er uit zichzelf vluchten
wie zou er uit zichzelf
z'n eigen huis
z'n eigen stad
z'n eigen land
z'n eigen familie in de steek laten
en dan ergens aankomen waar je niet welkom bent

vluchtelingen zijn nooit welkom
dat weet iedereen
dat heeft de geschiedenis al zo vaak bewezen
waarom dan een langzame dood
in een vreemd land
als je op de drempel van je eigen huis
ook kunt sterven

vluchtelingen bestaan niet
er bestaan alleen weggewaide mensen
mensen die door de wind over de wereld zijn geblazen

uit: 'Mirad, een jongen uit Bosnië', tekst Ad de Bont

Colofon

De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is of belangstelling heeft voor de activiteiten van De Diaconale Stad Roosendaal. De nieuwsbrief komt elf keer per jaar uit.
Redactie: Cas van Beek, Jan Monden, Mieke Stroop, Nancy van der Zande

Heeft u belangstelling of wilt u van de verzendlijst verwijderd worden? geef uw e-mailadres of afmelding door aan:
info@dediaconalestad.nl

Postadres:

De Diaconale Stad, Vincentiusstraat 7 4701 LM Roosendaal

Deadline kopij Nieuwsbrief 7: dinsdag 30 september

De rode draad van de sociale leer wordt gevormd door de liefde

De sociale leer van de Kerk

In de vorige Nieuwsbrief lazen we dat, met name aan het einde van de 19e eeuw, sprake was van slechte omstandigheden waaronder veel mensen hun brood moesten verdienen. Zodanig dat ook de Kerk zich niet kon onttrekken aan een fundamentele kritiek op een doorgeslagen kapitalistisch systeem.

Zorg voor mensen

Natuurlijk begon de sociale betrokkenheid van de Kerk al veel eerder. Jezus riep zijn leerlingen concreet op om zich in te zetten voor het welzijn van anderen (Matt. 25, 31-46). In de middeleeuwen was de charitatieve zorg voor het overgrote deel in handen van de kloosterorden. Maar wat nieuw was in de 19e eeuw is dat men niet alleen keek naar wat er moest gebeuren, maar ook naar de factoren die er voor zorgden dat mensen in de verdrukking raakten.

De liefde

De rode draad van de sociale leer wordt gevormd door de liefde. De liefde speelt een rol in onze relatie tot God en tot onze naaste, van heel klein - in vriendschap, familie, en parochie - tot grote ontwikkelingen in sociale, economische en politieke verbanden. Als ontvangers van de liefde van God worden mensen geroepen om dragers van naastenliefde te zijn en ertoe aangezet om zelf werktuigen van genade te worden, om de liefde te verbreiden en netten van naastenliefde te knopen.

Dagelijks brood

De eucharistie speelt daarbij de rol als leerschool van de liefde en van solidariteit. Wie zich voedt met het brood van Christus kan niet onverschillig blijven tegenover hen die het dagelijks brood moeten missen. Paus Benedictus XVI merkte daarover op: "De Kerk bidt niet enkel 'geef ons heden ons dagelijks brood' maar engageert zich ook met alle middelen om naar het voorbeeld van de Heer vijf broden en twee vissen door tal van initiatieven te vermenigvuldigen, opdat iedereen zou hebben wat hij nodig heeft om te leven."

De Diaconale Stad Roosendaal

Sinds het begin van De Diaconale Stad Roosendaal, nu vijf jaar geleden, is de christelijke lekenvereniging Sant' Egidio in Antwerpen een belangrijke inspiratiebron. Deze gemeenschap, die in meer dan zeventig landen van alle continenten zestigduizend leden telt, komt samen voor gebed en knoopt vriendschap aan met de armsten van de eigen stad. De DSR heeft deze visie vertaald naar de actuele situatie in Roosendaal. Zo is er een maatjesproject voor senioren. Ouderen worden bezocht door maatschappelijk stagiaires vanuit het voortgezet onderwijs in Roosendaal en door volwassenen. In juni 2013 is op initiatief De Diaconale Stad het 'Speel- Leerhuis' in Roosendaal-West gestart. Tevens wordt op initiatief van de DSR vanuit de werkgroep 'Netwerk Armoedebestrijding Roosendaal' aandacht besteed aan de steeds verder om zich heen slaande problematiek van armoede, eenzaamheid en sociale uitsluiting.

Jan Monden

Bron: Bisdomblad bisdom van Breda 2011/nr. 3 en Beleidsplan DSR.