

De Diaconale Stad ontvangt op 1 juni de Antoniusprijs

Missiesecretaris dhr. B. Hartmann heeft op 15 mei besturen, pastores, diaconaal actieve parochianen en andere belangstellenden in het Bisdom uitgenodigd op **zondag 1 juni om 11.00 uur** aan te sluiten bij een feestelijke eucharistieviering met Mgr. Liesen als hoofdcelebrant. De viering vindt plaats in de *Josephkerk, St. Josephstraat 4 in Roosendaal*. Aan het eind van de viering zal de bisschop de Antoniusprijs uitreiken aan het project 'De Diaconale Stad Roosendaal'.

Uitnodiging

Door middel van deze 'Nieuwsbrief extra' nodigen wij ook u uit hierbij aanwezig te zijn en na de uitreiking samen nog een kopje koffie e.d. te drinken bij deze bijzondere gebeurtenis.

De stuurgroep DSR

Cas van Beek, Jan Monden, Mieke Stroop, Nancy van der Zande



Wat is de Antoniusprijs?

De Antoniusprijs voor diaconie, voorheen de Bisschop Ernstprijs, is een prijs die in het Bisdom van Breda eenmaal per 4 jaar door een jury wordt toegekend.

Antonius van Padua

De prijs is genoemd naar de heilige Antonius van Padua, een van de eerste volgelingen van de heilige Franciscus van Assisi. Hij werd heel sterk aangetrokken door de krachtige getuigenis van Franciscus en de minderbroeders, waar het nabij zijn aan de armen in het centrum van de aandacht stond. Antonius had in zijn tijd veel oog voor individuele armen en spoorde de rijken aan om dat ook te hebben.

Allerlei diaconale activiteiten en initiatieven van parochiële of regionale groepen of personen komen in aanmerking voor deze prijs. De jury beoordeelt de inzendingen op: originaliteit van de activiteit, wijze van aanpak, de diaconale inhoud, de navolgbaarheid door andere groepen. De prijs is bedoeld om de aandacht voor diaconie binnen de parochies te versterken.

Zondag 1 juni, zondag met aandacht voor diaconie

Omdat we in ons bisdom jaarlijks op de eerste zondag van juni de diaconie centraal stellen, reikt men op deze dag de prijs uit.

Het is een eer deze prijs te mogen ontvangen

De stuurgroep was blij verrast toen het bericht binnen kwam. Het pastorale team had de DSR begin dit jaar opgeven. De DSR zag dit als een gelegenheid meer

inzicht te krijgen in andere diaconale projecten in het Bisdom. Maar nu de prijs aan dit onderdeel van de Sint Norbertusparochie wordt toegekend, ziet zij dit veel meer als een blijk van waardering voor de inzet van een groep volwassenen en jongeren die tijd vrijmaken voor senioren en kinderen in Roosendaal.



Verantwoording van de jury

In een brochure met een korte beschrijving van alle ingediende 18 projecten geeft de jury de volgende verantwoording voor haar uiteindelijke keuze.

Op 1 juni, de zondag met aandacht voor de diaconie in ons bisdom van Breda, wordt de Antoniusprijs 2014 uitgereikt. Tot dan toe werd die onderscheiding genoemd: de Bisschop Ernstprijs.

Een groot aantal projecten heeft de jury onder ogen gekregen. Voor deze editie bedroeg dit 18 stuks, meer dan ooit te voren. Het is een goed teken, dat de diaconie steeds sterker in het zicht komt van de samenleving. Het is een van de vele werkwijzen, waarin de geloofsgemeenschap toont, hoezeer zij met de samenleving verbonden is om op te komen voor mensen die nood en tekortkoming aan den lijve voelen.

Het is ondoenlijk om aan te geven welke het 'beste' project is. Het 'beste' project zijn activiteiten die ter plaatse een plek hebben gekregen, door mensen in de parochie worden gedragen en worden ontvangen door de groep op wie men zich richt. In dit opzicht passen alle projecten in de categorie de 'beste'.

Vervolg: Verantwoording van de jury

Uiteindelijk heeft de jury er unaniem voor gekozen om de Antoniusprijs toe te kennen aan het project: 'De Diaconale Stad', gevestigd te Roosendaal. Van harte feliciteert de jury alle medewerkers en betrokkenen bij dit project en wenst hen toe, dat zij met velen dit project in de komende jaren en blijvende plaats kunnen geven in Kerk en samenleving van de stad.

Diverse redenen hebben de jury ertoe geleid om uiteindelijk aan dit project de Antoniusprijs toe te kennen. Het project:

- verbindt ouderen en jongeren met elkaar, omdat ze elkaar iets te bieden hebben;
- heeft zich verspreid over de gehele stad en betreft daardoor velen hierbij;
- laat verdieping en daadwerkelijk handelen met elkaar samen gaan;
- kiest ervoor om in haar handelen zich te laten leiden door de sociale leer van de Kerk erbij te betrekken;
- brengt kerkelijk en maatschappelijk handelen bij elkaar;
- stelt een uitgebreide brochure beschikbaar die inzicht geeft in de werkzaamheden.

De overige projecten verdienen zeker een aanmoediging, om eveneens door te gaan. Er is een grote verscheidenheid van diaconaal handelen. En dat is goed. Voor vele Caritasbesturen, werkgroepen Kerk en Samenleving en andere diaconale werkgroepen, welke naam zij ook dragen, mogen deze 18 projecten een bron van inspiratie zijn, die tot nieuwe ideeën en keuzes kan leiden.

Van harte wenst de jury allen, die bij Caritas en Diaconie betrokken zijn toe, dat zij hun activiteiten met vele anderen en het diaconale gezicht van de Kerk van Breda hier en elders tonen.

Hr. J. Foesenek,
diaken Samenwerkingsverband Rucphen en Zundert
Mw. C. Gommers,
bestuurslid Diocesane Caritas Instelling
Mw. J. van Gorp – Van Geffen,
voormalig medewerkster diaconie in regio Breda
Mw. L. Poppe – de Looff,
burgermeester gemeente Zundert
Hr. W. Tobé, diaken,
Caritasfunctionaris bisdom van Breda

De start van het project De Diaconale Stad is mede mogelijk gemaakt door de Pastorale Dienstverlening van het Bisdom van Breda, de toenmalige parochies in Roosendaal, de lokale Caritasinstelling en het Skanfonds.

In memoriam pastor Jan van den Elzen

Zaterdagmorgen 17 mei overleed pastor Jan van den Elzen, een Mill Hiller die vanaf 1984 actief is geweest in de parochies in Roosendaal. Ook bij de start van De Diaconale Stad – bijna 5 jaar geleden – was hij aanwezig. Hij was blij met dit initiatief. Want overal waar concrete zorg voor mensen werd beoefend vond je Jan.

Bij zijn afscheid schreef hij in het stedelijk katern: 'In 1994 hield Mill Hill op in Roosendaal. Dat betekende echter niet dat Tamils, asielzoekers en andere buitenlanders ophielden onze stad binnen te komen met hun bekende vragen, waarvan de bekendste meestal niet was om gedoopt te worden.'

Toen hij in het pastorale team hoorde dat we, als DSR, op woensdagmiddag kinderen gingen opvangen zei hij: 'eindelijk.' Eindelijk werd er weer concreet geholpen.

Zijn beeld van de Kerk was een diaconale Kerk. 'Een Kerk die bereid is door het vuur te gaan voor het onrecht wat medemensen wordt aangedaan. Of je nu kerkelijk of onkerkelijk bent.'

Voor Jan ontstaat Kerk juist in die ontmoeting van de gelovige met de zwakkere. 'Het gaat om twee pijlers.' heeft hij eens geschreven. 'Het goddelijk waarneembare mag er zeker zijn, maar dan wel gekoppeld aan de "underdog".' Het was goed steeds een 'ambassadeur van de arme' in de kring te hebben. Een mens die mede het DSR-schip op de juiste koers hield. We hopen op deze weg voort te gaan.

oud-collega Cas van Beek



Jan aanwezig op de ontmoetingsavond in 2012. Naast hem Benedict Laval en Cecilia van den Berg

Colofon

De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is of belangstelling heeft voor de activiteiten van De Diaconale Stad Roosendaal. De nieuwsbrief zal elf keer per jaar uitkomen.

Redactie: Cas van Beek, Jan Monden, Mieke Stroop, Nancy van der Zande

Heeft u belangstelling? geef uw e-mailadres door via:

info@dediaconalestad.nl

Postadres:

De Diaconale Stad, Vincentiusstr. 7 4701 LM Roosendaal

Deadline kopij Nieuwsbrief 4: donderdag 5 juni