

Ontmoetingsavond 19 november Van harte welkom!

Aan: senioren, maatjes, kerngroepleden, maatschappelijke stagiaires en andere belangstellenden,

Elke derde donderdag van de maand komen betrokkenen van De Diaconale Stad samen in **Mariadal, Vincentiusstraat 7**, om 17.30 uur voor **gebed, maaltijd** en **gesprek**.

Het is de plaats waar we maandelijkse ervaringen en ontwikkelingen met elkaar delen. Ook belangstellenden zijn van harte welkom. De maaltijd is **gratis**, uw bijdrage geeft u door deel te nemen aan het gebed en het gesprek.

17.30 uur:	Ontvangst
17.55 uur:	Woord van welkom
18.00 uur:	Gebedsviering
18.30 uur:	Soep- + broodmaaltijd met gesprek
19.30 uur:	Pauze: vertrek van de gasten
20.00 uur:	Kerngroepoverleg



Als u wilt deelnemen aan de avond, wilt u zich dan uiterlijk woensdag 18 november opgeven bij:

mstroopj@xs4all.nl - 06 12 51 62 06

Colofon

De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is of belangstelling heeft voor de activiteiten van De Diaconale Stad Roosendaal. De nieuwsbrief komt elf keer per jaar uit. Redactie: Jan Monden, Mieke Strop, Henk van der Westen, Cas van Beek. Heeft u belangstelling of wilt u van de verzendlijst verwijderd worden? geef uw e-mailadres of afmelding door aan: info@dediaconalestad.nl

Postadres:

De Diaconale Stad, Vincentiusstraat 7, 4701 LM Roosendaal
Deadline **kopij** Nieuwsbrief 11: dinsdag 24 november

Kinderen Speel- Leerhuis naar de Beekse Bergen

Eindelijk was het zover. De bus stond voor het wijkhuis in de Westrand. Kinderen kwamen met gevulde rugzakjes aanlopen en vrijwilligers van het Speel - Leerhuis en Kellebeekleerlingen kregen de laatste gegevens instructies van Wendy. Het Speel- Leerhuis ging met 26 vaste bezoekers een dagje naar de Beekse Bergen. Ze werden verdeeld in kleine groepjes en de reis kon beginnen.



Aangekomen in Hilvarenbeek bij Tilburg begon het avontuur. Eerst kon iedereen met zijn eigen groepje een uurtje vrij rondlopen. Wij zagen kleine aapje tijgers en keken in de nachtverblijven van de dieren. Maar het eten geven aan de geitjes was toch wel het spannendste. Ze likten letterlijk de korrels van je handen.

Daarna stonden er voor de bovenbouw en onderbouw aparte bussen met een 'ranger' klaar Een gids die alles wist over de dieren waar we langsreden. Leeuwen, gnoes, hyena's, kamelen passeerden de revue.



Na de pauze kregen we de roofvogelshow in Kongoland. De vogels scheerden over je hoofd en hoogtepunt was dat één van onze kinderen een grote leren handschoen aankreeg om zo'n groot beest te laten landen. Daarna gingen we met de eigen bus langs een andere route weer verder door het park.



Maar het vrije uurtje in de speeltuin was voor velen even leuk als de kennismaking met de dieren uit Afrika.

Rond vijf uur werd ieder weer opgehaald bij het wijkhuis en keek iedereen terug op een geslaagde dag.

Diaconie in de knel?

Dat was de ondertitel van het **Mariënburgcongres**: 'Werk in uitvoering'. Op 31 oktober j.l. trokken Jan Monden en ikzelf (Mieke Stroop) naar Utrecht om te horen en te beleven hoe anderen omgaan met de problemen in onze huidige maatschappij.



Mensen van de Mariënburgvereniging heten kritische katholieken te zijn en wij begrijpen nu waarom. Wij waren het duidelijk niet altijd met sommigen van

hen eens, maar daarvoor waren wij ook niet naar Utrecht gegaan. We werden verwelkomt met een kopje koffie en zo begon een boeiende en informatief geweldige dag, die Jan en ik niet hadden willen missen.

De eerste spreker was **Jetta Klijnsma**, *staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid*. In haar portefeuille heeft ze ook armoedebestrijding en schuldhelpverlening. Zij weet als geen ander dat het armoedeprobleem een probleem is van ons allemaal, want het kan echt iedereen overkomen. Je zult maar jaren voor een baas werken die dan door de crisis failliet gaat. Je komt op straat te staan en raakt niet alleen financieel in de problemen, maar vaak ook psychisch met alle gevolgen van dien.

Nu de Gemeenten steeds meer het armoedebeleid op haar bordje heeft gekregen gaat er veel mis. Veel te veel regeltjes waardoor mensen soms niet meer de moeite nemen om hulp te vragen. Wij moeten de vinger aan de pols houden en aan de bel trekken bij de politiek als we misstanden signaleren. Het accent moet misschien ook meer liggen op de preventie. Als een probleem eerder wordt onderkent dan kan de schade wellicht beperkt blijven.

Mensen wachten nu vaak te lang en weten soms ook niet waar ze moeten zijn. Hulp kan kleinschalig en persoonlijk zijn.

Volgend jaar is Nederland voorzitter van de Europese Unie en de staatssecretaris gaat dan van het armoedebeleid een speerpunt maken want het is een Europees probleem en als wetten moeten worden aangepast dan moet dat maar want een wet is een middel en nooit een doel.

Toch moet onze aandacht ook gaan naar de eenzamen want eenzaamheid begint een groot probleem te worden. Ook de vluchtelingen komen natuurlijk ter sprake. Wij moeten hen het gevoel geven: "bij mij ben je veilig, bij mij ben je welkom." Een mooie gedachte.

Professor Josef Wissink, *priester en emeritus hoogleraar praktische theologie en vice-voorzitter van DISK*, ging in zijn betoog in op het ontstaan van de diaconie. Het is de

essentie van het kerk zijn en zorgt voor een barmhartige samenleving.

De Paus geeft ons het goede voorbeeld: als kerk moet je weten wat er leeft in de samenleving,

trek er dus op uit en laat je zien. In katholieke kringen hoor je weleens dat de liturgie het belangrijkste is. Dat is een foute gedachte want er is geen volgorde, liturgie en diaconie zijn gelijkwaardig. De een kan niet zonder de ander. PCI's en MOV's moeten nog meer samenwerken. De diaconie bruist op vele plaatsen en is mooi en verrijkend.

Armoede maakt soms vindingrijk en dat verdient bewondering. "werk aan de winkel" dus.

wordt vervolgd in Nieuwsbrief nr. 11



Wij vragen uw medewerking op 25 december a.s.



De Diaconale Stad maakt zich tot **tochtgenoot** van *alleenstaanden en mensen met weinig financiële ruimte*. In het bijzonder met Kerstmis wil zij hen uitnodigen voor een middag in kerstsfeer met hapje en een drankje.

Tot de gasten behoren ook mensen die zich in een noodsituatie bevinden en met wie een toevallige ontmoeting tot stand gekomen is.

Het feest is op vrijdag 25 december 2015, eerste kerstdag. De gasten worden uitgenodigd van **14.30 tot 18.30 uur**. De vrijwilligers zien we graag een uur eerder (13.30 uur) en we vragen hen ook na afloop nog even te blijven.

Er zijn talrijke taken en denken zo'n 40 a 50 vrijwilligers nodig te hebben.

Vrijwilligers kunnen zich vanaf 9 november **aanmelden** via het email-adres van De Diaconale Stad: info@dediaconalestad.nl en per telefoon bij

Henk van der Westen
0165 549 824
06 - 29 53 40 13

Mieke Stroop
0165 365 759
06 12 51 62 06

Ook op de website kunt u de ontwikkelingen volgen.