

## Uitnodiging voor de ontmoetings-avond van donderdag 19 februari a.s

**Aan: senioren, maatjes, kerngroepleden, maatschappelijke stagiaires en andere belangstellenden,**

Elke derde donderdag van de maand komen betrokkenen van De Diaconale Stad samen in **Mariadal, Vincentiusstraat 7 voor gebed, maaltijd en gesprek.**

Het is de plaats waar we maandelijkse ervaringen en ontwikkelingen met elkaar delen. Ook belangstellenden zijn van harte welkom. De maaltijd is **gratis**, uw bijdrage geeft u door deel te nemen aan het gebed en het gesprek.

17.30 uur:	Ontvangst
17.55 uur:	Woord van welkom
18.00 uur:	Gebedsviering
18.30 uur:	Soep- + broodmaaltijd met gesprek
19.30 uur:	Pauze: vertrek van de gasten
20.00 uur:	Kerngroepoverleg
21.00 uur:	Afsluiting

Als u wilt deelnemen aan de avond kunt u zich opgeven bij: [mstroofj@xs4all.nl](mailto:mstroofj@xs4all.nl)

## Diaconie: aandacht voor de noden van de mensen

In vorige afleveringen van de Nieuwsbrief van De Diaconale Stad Roosendaal heb ik geschreven over de **Sociale leer** van de kerk. Graag wil ik in de volgende uitgaven **nadenken over 'diaconie'** ofwel de diaconale taak van de kerk. Hierbij laat ik mij onder andere leiden door een essay van A. Bressers, docent diaconie aan de toenmalige Hogeschool.

De positie van de Kerk in de samenleving is enorm gewijzigd.

U en ik, wij allemaal staan en leven in een wereld die voortdurend in beweging is. Als je er even bij stilstaat en de tijd neemt om bijvoorbeeld twintig jaar terug te kijken, zul je merken dat

bekende problemen uit het verleden alleen maar groter en ingewikkelder geworden zijn. We worden in de greep gehouden van etnische spanningen, terrorisme, oorlog, vluchtelingen, asielzoekers, digitalisering, social-media, verlies van werk, inkrimping en versoering van de zorg, gevoelens van eenzaamheid en het gevoel sociaal overbodig te zijn.

In de kerken is altijd wel op enigerlei wijze aandacht geweest voor de noden van mensen. Maar in de wijze waarop deze aandacht vorm en structuur kreeg zijn grote verschillen naar gelang de positie van de kerk in de maatschappij en de visie die men had op de kerk zelf. In de protestants-christelijke kerk was en is de diaconie verankerd in de plaatselijke gemeente.

In de katholieke traditie heeft de plaatselijke gemeente nooit zo'n grote aandacht gehad. Het accent lag meer op de universele kerk. De diaconie had in de plaatselijke kerk (parochies) nauwelijks aandacht.



Wijkverpleging toen

De diaconie werd voornamelijk behartigd door religieuzen. Vele ordes en congregaties van religieuzen vinden hun oorsprong in een diaconale doelstelling: onderwijs, ziekenzorg, krankzinnigenverpleging, ouderenzorg, enz.

Niet alleen de visie op de kerkstructuur is bepalend voor de plaats die de diaconie krijgt. Ook de positie van de kerk in de samenleving speelt een grote rol. In de tijd van de verzuilde samenleving was vrijwel het hele leven in kerkelijk verband georganiseerd. Alle aspecten van de samenleving vonden wel hun kerkelijke organisatievorm. Sportverenigingen, jeugdwerk, vakbeweging, vrouwenorganisaties, scholen hadden een katholieke signatuur. Op plaatselijk vlak was dit alles in de parochie georganiseerd. Door deze verzuilde samenleving had de kerk een geweldige invloed in het hele maatschappelijke leven.



Wijkverpleging Westrand nu

De diaconale taak van de Kerk is grotendeels weggefallen.

Door de secularisatie van allerlei maatschappelijke verbanden is de verhouding van de kerk en dus ook van de lokale kerk tot de omringende samenleving enorm gewijzigd.

In eerste instantie heeft dat geleid tot een enorm functieverlies van de plaatselijke kerken. Allerlei maatschappelijke taken die zij vroeger waarnam zijn haar nu ontvallen. Ze werd teruggeworpen op twee kerntaken: de liturgie en de verkondiging.

Langzaam komt daarin verandering. Steeds meer komt de vraag op: hoe moet de kerk haar diaconale taak als dienst aan mens en samenleving vorm geven?

Wordt vervolgd, Jan Monden

## DSR bij Impulsdag diaconie

De impulsochtend op zaterdag 24 januari stond in het kader van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. Bisschop Liesen hield een inleiding over de relatie tussen geloof en diaconie, terwijl Bob van Geffen, de programma-coördinator van het Sint Franciscuscentrum, een lezing hield over de Participatiewet en de betekenis ervan gezien vanuit de Kerk en het geloof. De beweging van barmhartigheid (H. Augustinusparochie te Breda), De Diaconale Stad Roosendaal (Sint Norbertusparochie) en de Mariaparochie te Etten-Leur lieten zien hoe zij op deze nieuwe situatie inspelen.

### De Participatiewet

De Participatiewet is een samenstel van wetten met als doel zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk te laten participeren in de samenleving. Zij is op 1 januari 2015 ingegaan. De gemeentelijke overheid neemt de uitvoering van een aantal taken over van de Rijksoverheid, omdat zij dichterbij de burgers staat en daarom geacht wordt een aantal taken beter te kunnen uitvoeren. Tevens wordt ook op zorgtaken bezuinigd.

Van Geffen stond stil bij het mensbeeld achter de Participatiewet belichtte dat vanuit de sociale leer van de Kerk. De overheid gaat ervan uit dat elke mens autonoom is en zelf de regie kan voeren over zijn eigen leven. Bob van Geffen: "De sociale leer erkent dat iedereen geroepen is deel te nemen aan het sociale leven en benadrukt het belang van het algemene welzijn, de solidariteit, en de werkelijke waardige participatie in de samenleving van allen. "Daarbij is het zaak de arme en de kwetsbare te zien en voorrang te geven. Samenleven is zorgen, daartoe zijn we geschapen. Overigens is niet alleen de vraag welke zorg we geven, maar ook welke we vragen."

### Dienen en geloof

Bisschop Liesen sprak over de samenhang tussen dienen en geloof. Hij maakte een onderscheid tussen een goed doel en een goed werk en vroeg zich af wat een goed doel tot

een goed werk maakt. Dit is niet te zien aan de buitenkant. Zowel niet-gelovige organisaties als kerkelijke organisaties voeden hongerigen. In beide gevallen is de maag van de noodlijdende gevuld. Het gaat er bij een christen om dat hij het goede werk op een goede manier doet.



Wanneer een christen een goed werk doet verbindt hij dit met het geloof. Hij of zij stelt zichzelf niet in het centrum, maar God. Hij stelt zijn vertrouwen op Hem. Op deze manier is het geloof verlossend. De binnenkant van waaruit het werk gedaan wordt, maakt het werk echt goed. Vanuit deze houding werkt een christen graag samen met anderen en vormt hij een betrouwbare partner voor iedereen die het goede wil doen. *Meer informatie: zie [bisdomvanbreda.nl](http://bisdomvanbreda.nl)*

*U kunt het werk van De Diaconale Stad steunen door mee te werken aan één van de projecten. Ook een financiële bijdrage is van harte welkom. U kunt uw gift overmaken op:*

NL 36 RABO 0147 9828 98 t.n.v. RK Parochie Sint Norbertus met vermelding: ten gunste van De Diaconale Stad Roosendaal

## Bladerend in het 'Boek van Leven'.

Al enkele jaren worden onze vrienden die overlijden herdacht in de maandelijks gebedsdienst. Van elk van hen wordt door het maatje een pagina gemaakt die opgenomen wordt in het Boek van Leven.

Als je zo eens bladert in dat boek, zie je niet alleen bekenden even terug, maar lees je ook welke vriendschappen er gegroeid zijn tussen mensen, jong en oud. We delen enkele citaten met u:

*Jarenlang heeft ze een kruidenierswinkel gehad en dat was als het ware een trefpunt voor velen in de buurt. De korte tijd, dat ik haar heb mogen kennen in het kader van de DSR heb ik zelf ook veel plezier beleefd aan de gesprekken en de wandelingen met haar. Toen zij hoorde, dat ik uit Amsterdam kwam, was het ijs meteen gebroken.*

De mevrouw bij wie ik op bezoek ga heeft zelf geen kinderen. Het is alsof ik bij mijn oma langs ga. Het is altijd gezellig en het is steeds lastig om weg te gaan, omdat ik langer wil blijven. Ze heeft nogal wat lichamelijke klachten. Gaat bijvoorbeeld enkele uren per week naar de dialyse. Nu ik dat zie besef ik wel dat ik mazzel heb dat ik gezond ben. Binnenkort komt ze bij ons thuis op bezoek. Ik ga steeds naar haar en vind het leuk dat het een keer andersom is. Mijn ouders vinden dat prima.

Goede God,  
Ik ben U dankbaar, dat ik J. heb leren kennen.  
Ik mocht hem bezoeken en naar zijn enthousiaste en leerzame verhalen luisteren.  
Goede God,  
ik wil bidden voor J.,  
ik hoop dat hij nu thuis is bij U  
en dat hij aan U zijn verhalen mag vertellen.  
En ik wil bidden voor ons,  
dat wij elkaar zullen opzoeken  
om samen herinneringen op te halen.

### Colofon

*De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is of belangstelling heeft voor de activiteiten van De Diaconale Stad Roosendaal. De nieuwsbrief komt elf keer per jaar uit.*

*Redactie: Jan Monden, Mieke Strop, Henk van der Westen, Cas van Beek.*

*Heeft u belangstelling of wilt u van de verzendlijst verwijderd worden? geef uw e-mailadres of afmelding door aan:*

[info@dediaconalestad.nl](mailto:info@dediaconalestad.nl)

Postadres:

De Diaconale Stad, Vincentiusstraat 7, 4701 LM Roosendaal

Deadline kopij Nieuwsbrief 3: dinsdag 24 februari

