

Uitnodiging voor de ontmoetingsavond van donderdag 16 april a.s

Aan: senioren, maatjes, kerngroepleden, maatschappelijke stagiaires en andere belangstellenden,

Elke derde donderdag van de maand komen betrokkenen van De Diaconale Stad samen in **Mariadal, Vincentiusstraat 7 voor gebed, maaltijd en gesprek.**

Het is de plaats waar we maandelijkse ervaringen en ontwikkelingen met elkaar delen. Ook belangstellenden zijn van harte welkom. De maaltijd is **gratis**, uw bijdrage geeft u door deel te nemen aan het gebed en het gesprek.

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 17.30 uur: | Ontvangst |
| 17.55 uur: | Woord van welkom |
| 18.00 uur: | Gebedsviering |
| 18.30 uur: | Soep- + broodmaaltijd met gesprek |
| 19.30 uur: | Pauze: vertrek van de gasten |
| 20.00 uur: | Kerngroepoverleg |
| 21.00 uur: | Afsluiting |

Als u wilt deelnemen aan de avond kunt u zich opgeven bij:
mstroofj@xs4all.nl

Coördinator Speel- Leerhuis

Op woensdagmiddag organiseert De Diaconale Stad in het Huis van de Westrand opvang voor kinderen uit die wijk. Sinds februari is er een nieuwe coördinator en zij wil zich graag aan jullie voorstellen.

Ik ben *Wendy van Nispen*, een geboren en getogen Roosendaalse en 23 jaar oud. 2 ½ Jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de pabo en ik ben dus lerares in het basisonderwijs. In het onderwijs is het moeilijk om een vaste baan te vinden. Dus ik heb de laatste jaren op veel scholen in de omgeving gewerkt en ingevallen als ze me nodig hadden. Sinds januari zat ik weer zonder een invalbaan en toen kwam het Speel- Leerhuis op mijn pad. Eerst heb ik een aantal keren meegedraaid als vrijwilligster en gekeken wat er precies gebeurt op de woensdagmiddag.

Als snel had ik besloten dat ik graag deel uit wilde maken van deze organisatie en daarom ben ik nu trots dat ik de coördinator ben geworden. Ik vind het erg belangrijk om wat te kunnen betekenen oor de kinderen in Roosendaal en op deze manier kan ik mijn steentje bijdragen door een leuke middag voor de kinderen te organiseren. Zo hopen we dat ze met plezier naar het wijkhuis komen.



Carnaval was een leuk moment om eens kennis te maken

Collecte voor De Diaconale Stad

Op zondag 10 mei om 15 uur wordt Jochem van Velthoven in Bovendonk in Hoeven tot diaken gewijd. Jochem heeft in de afgelopen twee jaar stage gelopen in Roosendaal. Hij heeft aangegeven een cadeau niet nodig te vinden. Indien men iets wil geven dan is dat een bijdrage voor De Diaconale Stad Roosendaal. We zijn blij met elke ondersteuning van het werk voor kinderen en senioren.

Wij zoeken: assistent(en) M/V kinderopvang Speel- Leerhuis

Op woensdagmiddag (m.u.v. schoolvakanties) organiseert het Speel- Leerhuis in het Huis van de Westrand (buurtcentrum, Sint Lucasplein) een programma voor kinderen van de basisschool.



Elke woensdag ontvangt men van 13.30 – 15.30 uur zo'n 20 tot 35 kinderen. Een deel van het programma is gezamenlijk, andere onderdelen zijn apart voor kinderen van de onder- midden- en bovenbouw. De coördinator bereidt een programma voor en mailt dit vooraf rond aan de assistenten.

Wij zoeken enthousiaste assistenten die: zorgdragen voor een prettige opvang voor kinderen van de basisscholen in West Roosendaal waarin spel- en leermomenten een plaats hebben.

Taakomschrijving:

- Het samen met andere assistenten opvangen van kinderen op de woensdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur.
- Het samen met een tweede assistent begeleiden van een groepje kinderen.

Het project Speel- Leerhuis is een onderdeel van De Diaconale Stad Roosendaal een parochiële organisatie dat zich inzet voor mensen wiens leven dreigt te verschromen.

Functie-eisen:

- met respect omgaan met kinderen;
- ervaring bezitten of op willen doen in het begeleiden van kinderen;
- het kunnen samenwerken met een kleine groep vrijwilligers en stagiaires (maatschappelijk stages of MBO of HBO opleidingen)

Wat bieden wij?

- een kleine maar enthousiaste groep mensen;
- veel lieve kinderen met ieder een eigen verhaal.

Als je interesse hebt stuur dan een mail met persoonsgegevens naar de coördinator

wendyvannispen@dediaconalestad.nl

De Kerk is slechts Kerk, wanneer zij er is voor de anderen

Hoe moet de kerk haar diaconale taak als dienst aan mens en samenleving vorm geven? Met deze vraag sloot het artikel over diaconie in Nieuwsbrief 2. In feite zien we dat de Kerk steeds meer haar diaconale taak serieus ter hand gaat nemen. Een duidelijk signaal daartoe vanuit het bisdom van Breda was de impulsdag op zaterdag 24 januari 2015. In een van de vorige nieuwsbrieven maakten wij daarvan reeds gewag. In de komende tijd zal steeds sterker de roep klinken tot een 'terugkeer van de kerken tot diaconie'.

Kerk in dienst van de mensheid. Met name 'in dienst van de mens in nood'. Zeker in een tijd van een zich terugtrekkende overheid. In een tijd dat de verzorgingsstaat wordt omgebouwd tot een zorgzame participatiesamenleving. Een samenleving waarin iedereen mee moet kunnen doen. Waarin

waardigheid
kostbaarheid
geborgenheid

ieder mens telt. 'Waar in de mens, zijn waardigheid, zijn kostbaarheid en zijn verlangen naar geborgenheid centraal staat.' (Andries Baart).

Door de maatregelen van de Overheid dreigen echter veel mensen in de problemen te komen. Niet alleen doordat er minder professionele zorg beschikbaar is, maar ook door de onzekerheid die als een spook in onze samenleving rondwaart. Denk aan mensen die hun zorg deels kwijtraken. Denk aan mensen die door economische omstandigheden hun baan verliezen. Denk aan mensen die mede daardoor in financiële problemen komen. Vaak voelen zij dat als een mislukken. Schaamtegevoel ligt op de loer. Evenals zich overbodig voelen. Denk ook aan mensen die lijden onder verstoorde relaties. Een mens is niet alleen een rationeel en relationeel wezen maar ook een vat vol emoties. En deze emoties moeten hun uitweg vinden. Juist daar kan 'zorg en aandacht voor elkaar' een helende functie hebben.

Jezus:
de mens
voor de
anderen

Zich bezinnend op de levensinstelling van het 'er-zijn-voor-andere' van Jezus van Naza-reth trok de protestantse theoloog Dietrich Bonhoeffer de bekend geworden conclusie: 'De kerk is slechts kerk, wanneer zij er is voor anderen.' Diaconie beperkt zich niet tot het geven van aalmoezen en hulp aan hulpelozen. Veeleer moet in haar onvoorwaardelijk 'er-zijn-voor-andere' blijken of, aldus Bonhoeffer, de Kerk werkelijk Kerk is of niet. Dus of ze diegene navolgt die van zijn kant 'de mens voor andere' geworden en geweest is. Jezus zelf is voorbeeld en maatstaf voor de zorg en de aandacht voor de armen, de zwakken en de van hun waardigheid beroofde en lijdende mensen.

>>

Zowel in het maatjesproject, als in het Speel- Leerhuis, probeert De Diaconale Stad een stukje op weg te gaan met medemens die daaraan behoefte hebben en probeert zij kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar te helpen bij hun eerste schreden in hun ontwikkeling tot volwaardig mensen.

Jan Monden

Uitnodiging voor maatjes en senioren

Op dit moment worden de maatjes telefonisch uitgenodigd voor een gratis lunch als dank voor hun betrokkenheid bij De Diaconale Stad. Ook de senioren worden uitgenodigd. De eerste reacties zijn positief. Dus binnenkort gaat er een uitnodiging met datum uit.

Ongeacht welk geloof, in Antwerpen werd er geknuffeld!

In tijden waar angst regeert, is niets zo sterk als een knuffel. Dat is wat de Belgische tak van de religieuze organisatie Sant'Egidio zich bedacht had. En jongeren uit de beweging gingen met borden de straat op om elkaar en vreemden - die de boodschap begrepen - te knuffelen.

Ook plaatselijke kranten en TV besteedde er aandacht aan. deredactie.be plaatste een video van deze ludieke actie. Zo werd in België de woelige maand januari op een mooie manier afgesloten in het centrum van Antwerpen.



U kunt het werk van De Diaconale Stad steunen door mee te werken aan één van de projecten. Ook een financiële bijdrage is van harte welkom. U kunt uw gift overmaken op:

NL 36 RABO 0147 9828 98 t.n.v.

RK Parochie Sint Norbertus

met vermelding: ten gunste van De Diaconale Stad Roosendaal



Colofon

De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is of belangstelling heeft voor de activiteiten van De Diaconale Stad Roosendaal. De nieuwsbrief komt elf keer per jaar uit.

Redactie: Jan Monden, Mieke Stroop, Henk van der Westen, Cas van Beek.

Heeft u belangstelling of wilt u van de verzendlijst verwijderd worden? geef uw e-mailadres of afmelding door aan:

info@dediaconalestad.nl

Postadres:

De Diaconale Stad, Vincentiusstraat 7, 4701 LM Roosendaal

Deadline kopij Nieuwsbrief 4: dinsdag 24 maart