

Uitnodiging ontmoetingsavond donderdag 21 mei a.s

Aan: senioren, maatjes, kerngroepleden, maatschappelijke stagiaires en andere belangstellenden,

Elke derde donderdag van de maand komen betrokkenen van De Diaconale Stad samen in **Mariadal, Vincentiusstraat 7 voor gebed, maaltijd en gesprek.**

Het is de plaats waar we maandelijkse ervaringen en ontwikkelingen met elkaar delen. Ook belangstellenden zijn van harte welkom. De maaltijd is **gratis**, uw bijdrage geeft u door deel te nemen aan het gebed en het gesprek.

17.30 uur: Ontvangst
17.55 uur: Woord van welkom
18.00 uur: Gebedsviering
18.30 uur: Soep- + broodmaaltijd met gesprek
19.30 uur: Pauze: vertrek van de gasten
20.00 uur: Kerngroepoverleg
21.00 uur: Afsluiting

Als u wilt deelnemen aan de avond wilt u zich dan uiterlijk 20 mei opgeven bij: mstroopj@xs4all.nl – 06 12 51 62 06

Op bezoek in Antwerpen

Zondag 19 april trokken vijf mensen van De Diaconale Stad naar Antwerpen om aan te sluiten bij het jaarfeest van de Gemeenschap van Sant'Egidio. In overleg met het pastorale team heeft de DSR begin dit jaar besloten de contacten met deze lekenbeweging te intensiveren. Die dag vierde de gemeenschap haar 47e verjaardag. We geven hier enkele indrukken van de viering en receptie.

Voor Henk van der Westen was de viering niet nieuw. Samen met pastor Piet Swinne, die deze keer verhinderd was, sloot hij al meerdere keren aan. Maar voor Ramon, Amber, Jan en Cas was het helemaal nieuw. De grote kathedraal van Antwerpen zat vol met naar schatting zo'n 800 volwassenen en kinderen. Omdat bisschop John Onaiyekan uit Nigeria de hoofdcelebrant was, waren ook de Nigeriaanse inwoners uit Antwerpen en omgeving kleurig aanwezig. Meerdere bisschoppen en priesters gingen mee voor, maar dankzij de eigen liederen van deze wereldwijde gemeenschap werd de hele viering toch een feest van herkenning. Er werd spontaan meegezongen en intens gebeden. Voor de kinderen van de scholen van vrede was er een aparte kinderliturgie in de sacristie.

Na de viering liep een groot deel van de aanwezigen naar het klooster aan de Kammenstraat. Waar anders de zwervers van Antwerpen een gratis maaltijd krijgen, was het nu receptie. Ook de zalen boven werden gebruikt om iedereen te kunnen ontvangen. Het was een feest van ontmoeting van gelijkgestemden.



Kennismaking met drie leden van Sant'Egidio Antwerpen

We maakten kennis met meerdere leden van de kerngroep en raakten in gesprek met Diaken Ronald Dashorst die in Apeldoorn en Utrecht actief is. Ze waren geïnteresseerd in ons werk met de kinderen in Roosendaal West. Terwijl wij mogelijk kunnen aansluiten bij een bijeenkomst van andere Sant'Egidio initiatieven in Nederland met een verhaal van een van de mensen van de gemeenschap in Rome.



Al met al bijzonder om zoveel mensen te ontmoeten die allen bereid zijn een deel van hun leven te delen met mensen en kinderen in de knel en kracht vinden in die combinatie van aandacht voor de naaste en gebed.

Lunch voor maatjes en senioren

Dinsdag 5 mei kwamen zo'n 23 mensen, maatjes en senioren, bijeen voor een lunch in het Huis van de Westrand. Van de ene kant was het een gebaar om maatjes te bedanken voor hun vriendschappelijke belangstelling. Van de andere kant is ontmoeting en het samen eten een manier om onder de mensen te blijven. In haar openingswoordje gaf Mieke Stroop, coördinator van het maatjesproject aan blij te zijn met de vele positieve reacties.



In de tweede helft van dit jaar komt er zeker een vervolg op deze lunch. Intussen lopen de contacten eenmaal per twee weken gewoon door. Wie nog mensen kent die weinig aanloop krijgen of zelf maatje wil worden kan altijd contact opnemen met Mieke Stroop 06 – 12 51 62 06.

Diaconie, aanpak van structurele oorzaken

Het Tweede Vaticaanse Concilie (1963-1966) heeft een nieuwe bezinning op gang gebracht op de verhouding van kerk en wereld en daarmee ook op diaconie. Van groot belang hierbij is de standpuntwijziging bij christenen en kerken in de Derde Wereld ten opzichte van de armen. Diaconie betekent niet langer alleen maar verzorgend, 'assistent'-achtig bedacht zijn op het minderen van noden. Het richt zich meer op het zichzelf begeven in sociale brandhaarden en daar het leven delen met de getroffen. Het richt zich op het onvoorwaardelijke opkomen voor menselijke waardigheid en rechten. Binnen deze strijd ervaart de kerk opnieuw haar identiteit. De lijnen van de parabel van de Barmhartige Samaritaan worden wijder getrokken: het gaat in wezen niet alleen om de roef aan te wijzen en te beëindigen. Toewending tot de mens in nood en structurele maatregelen behoren bij elkaar. Diaconie kan niet alleen beperkt blijven tot individuele hulpverlening, hoe onontbeerlijk deze ook blijft.

Oorzaken

Uitgaand van de nood in haar concrete verschijningsvormen, dienen we ook te vragen naar haar structurele oorzaken. Juist in onze tijd, waarin we via allerlei ervaringsverhalen in de media moeten constateren dat een veelheid van oorzaken is aan te wijzen. We worden

Steeds vaker mensen die zich sociaal overbodig voelen.

geconfronteerd met het schier onoplosbaar probleem van de opvang van asielzoekers en illegalen. Met de nasleep van de economische en financiële crisis wereldwijd. Met de onverkwikkelijke toestanden als gevolg

van politieke besluitvorming. Met name in de gezondheidszorg en de jeugdzorg. We worden geconfronteerd met een groeiend aantal mensen die zich eenzaam voelen en vaak ook "sociaal overbodig". Het leidt tot schrijnende situaties.

Voorkomen, opheffen, verminderen en samen uithouden van lijden

De stem van de kerk zal moeten doorklinken in de samenleving vanuit haar diaconale opdracht zoals o.a. geformuleerd in het Handboek Diaconiewetenschap 2004: "Onder diaconie verstaan wij het handelen vanuit en door kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen dat gericht is op het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving".

Crijns, H., e.a., Barmhartigheid en Gerechtigheid, Kampen, 2005-2, 392

U kunt het werk van De Diaconale Stad steunen door mee te werken aan één van de projecten. Ook een financiële bijdrage is van harte welkom. U kunt uw gift overmaken op:

NL 36 RABO 0147 9828 98 t.n.v.

RK Parochie Sint Norbertus

met vermelding: ten gunste van De Diaconale Stad



Zorg, solidariteit en verzet

Een tweede formulering treffen we aan in de "Beleidsnotitie van het bisdom Rotterdam":

"Diaconie is de christelijke dienst van zorg, verzet en solidariteit ten dienste van mensen in nood. Met zorg wordt bedoeld onmiddellijke en blijvende hulpverlening aan mensen, die te lijden hebben. Met solidariteit wordt aangegeven het opkomen voor en de kant kiezen van mensen (hier en elders) die te lijden hebben. Verzet staat voor weerstand bieden tegen elke vorm van onrecht en zich inzetten voor situaties en structuren, die mensen tot hun recht laten komen".

Jan Monden

Donderdag 4 juni: overleg Netwerk Armoedebestrijding

Donderdag 4 juni komen allerlei groeperingen die actief zijn op het vlak van armoedebestrijding weer bij elkaar om informatie uit te wisselen en activiteiten op elkaar af te stemmen. Dit NAR-overleg vindt driemaal per jaar plaats en wordt door De Diaconale Stad bijeengeroepen. Iedere organisatie die deze doelstelling een warm hart toedraagt is van harte uitgenodigd.

Donderdag 4 juni a.s. 20.30 uur, Josephstraat 2.

Voor vragen kunt u contact zoeken met:

Cas van Beek 06 - 41 77 43 55

Wij zoeken: assistent(en) M/V Kinderopvang Speel- Leerhuis

De oproep in de vorige Nieuwsbrief heeft al reacties opgeleverd. Maar het aantal kinderen blijft stijgen, dus is aanvulling van het team heel welkom.



Heeft u belangstelling: kijk dan even op de website dediaconalestad.nl onder Speel- Leerhuis.

Colofon

De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is of belangstelling heeft voor de activiteiten van De Diaconale Stad Roosendaal. De nieuwsbrief komt elf keer per jaar uit.

Redactie: Jan Monden, Mieke Stroop, Henk van der Westen, Cas van Beek.

Heeft u belangstelling of wilt u van de verzendlijst verwijderd worden? geef uw e-mailadres of afmelding door aan:

info@dediaconalestad.nl

Postadres:

De Diaconale Stad, Vincentiusstraat 7, 4701 LM Roosendaal

Deadline kopij Nieuwsbrief 6: dinsdag 26 mei