

Uitnodiging ontmoetingsavond donderdag 18 juni a.s

Aan: senioren, maatjes, kerngroepleden, maatschappelijke stagiaires en andere belangstellenden,

Elke derde donderdag van de maand komen betrokkenen van De Diaconale Stad samen in **Mariadal, Vincentiusstraat 7, voor gebed, maaltijd en gesprek.**

Het is de plaats waar we maandelijks ervaringen en ontwikkelingen met elkaar delen. Ook belangstellenden zijn van harte welkom. De maaltijd is **gratis**, uw bijdrage geeft u door deel te nemen aan het gebed en het gesprek.

17.30 uur:	Ontvangst
17.55 uur:	Woord van welkom
18.00 uur:	Gebedsviering
18.30 uur:	Soep- + broodmaaltijd met gesprek
19.30 uur:	Pauze: vertrek van de gasten
20.00 uur:	Kerngroepoverleg
21.00 uur:	Afsluiting

Als u wilt deelnemen aan de avond wilt u zich dan uiterlijk 17 juni opgeven bij: mstroopi@xs4all.nl – 06 12 51 62 06

Nederlandse Sant'Egidiogroepen bijein in Apeldoorn

In Antwerpen ontvingen de leden van De Diaconale Stad een uitnodiging op tweede pinksterdag naar Apeldoorn te komen. Op die dag komen jaarlijks de Sant'Egidiogemeenschappen in Nederland bijeen. Mieke Stroop en Cas van Beek waren vroeg uit de veren en togen nieuwsgierig naar de Emmaüsparochie in Apeldoorn.

Met de bijbel in de ene hand en de krant in de andere hand en met beide benen in de samenleving van vandaag. Samen bidden en doen en ontdekken dat door het doen het bidden anders wordt

We werden hartelijk ontvangen door een gezelschap van zo'n 40 mensen die allen bezig zijn met ouderen, jongeren of kinderen in de knel. We hadden een uitgebreid gesprek met Thomas en Clara uit Utrecht die willen starten met een kinderopvang en alles wilden weten over ons Speel- Leerhuis. We spraken met Bert en Bep uit Nijmegen die geprobeerd hebben midden in de stad mensen uit te nodigen te

bidden. Bettie, Ronald en anderen uit Apeldoorn konden ons enthousiast vertellen over hun kledingbank die elke zaterdag open is. Vaak organiseert men er nog een kinderopvang bij zodat de ouders rust hebben om te zoeken. Men brengt ook kleding mee terug die gewassen en gestreken weer naar de winkel gaat voor de volgende klant. Tot slot schetste Vincent uit Amsterdam de achilleshiel van ons economisch systeem. 'Het is nu zover dat als iets niet meteen te betalen is het wordt afgedaan als onrealistisch!'

Bidden

Aan het eind van de middag sloten we aan bij de gebedsdienst met vrije voorbede. De icoon van Christus werd op het priesterkoor neergezet. Het is het vertrouwde beeld dat je in elke gebedsdienst van Sant'Egidio tegenkomt. In het gebed ligt de bijzondere kracht van deze beweging. >>



Er wordt namelijk altijd gesproken en gebeden vanuit de contacten die men heeft. Je hoort over de schrijnende situaties die men achter de voordeur aantreft. Situaties die je niet even kunt oplossen. Maar gebed is dan een bijzondere kracht om door te gaan en te proberen, dat dit een weg is die we als christenen met velen gaan.



Vriend met de armen, vriendschap met elkaar

Terugkijkend valt ons op dat ons werk in Roosendaal op dezelfde leest geschoeid is. Handelen en bidden wordt constant met elkaar verbonden. Maar in Apeldoorn ervoeren we ook dat er nóg een dimensie is. Door elkaar te ontmoeten en samen te bidden word je opgenomen in een soort familie van gelijkgestemden. Mensen die niet alleen vriendschap met de armen willen sluiten, maar ook met elkaar. Dat voelt niet alleen goed, maar geeft ook energie om verder te gaan.

Waarom Sant'Egidio bezoeken?

Bij de start van dit jaar hebben het pastoraal team en de kerngroep van De Diaconale Stad besloten de contacten met de Sant'Egidiobeweging te intensiveren en op die wijze te onderzoeken of aansluiting zinvol is. Door middel van de Nieuwsbrief en website houden we u graag op de hoogte van onze ervaringen.

Nederland kent officieel een vijftal Sant'Egidiogemeenschappen nl. Amsterdam, Utrecht, Apeldoorn, Nijmegen en Rotterdam. Gezamenlijk hebben zij een website in opbouw: www.santegidio.nl
De activiteiten in België vindt u bij: www.santegidio.be

U kunt het werk van De Diaconale Stad steunen door mee te werken aan één van de projecten. Ook een financiële bijdrage is van harte welkom. U kunt uw gift overmaken op:

NL 36 RABO 0147 9828 98 t.n.v.
r.-k. Parochie Sint Norbertus
met vermelding: ten gunste van De Diaconale Stad Roosendaal



Barmhartigheid

In de vorige nieuwsbrief sprak ik over de parabel van de Barmhartige Samaritaan. Toewending tot de mens in nood en structurele maatregelen horen bij elkaar.



In de komende nieuwsbrieven wil ik ingaan op de Werken van Barmhartigheid, zoals verwoord in het evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 25, 35-36: *'Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was*

vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.'

Ik had dorst

In onze ogen lijkt het redelijk dat gas, licht en water worden afgesloten als mensen de rekening, om welke reden dan ook, niet betalen. (zie tekst in kader)

Iedereen hoort zich aan de regels en afspraken te houden. Het is hard, maar rechtvaardig. Maar zonder water ga je dood. Wie bepaalt eigenlijk wat redelijk is en rechtvaardig? De oorzaak van de afsluiting is duidelijk. Er was gewoon geen geld om te betalen). En dat was al een langere periode het geval. De armoede heeft ook hier toegeslagen.

Verlies van contacten

En niet alleen financieel maar ook sociaal en emotioneel. Verlies van sociale contacten ligt op de loer. Armoede komt voort uit oneerlijke verdeling en vaak buiten de eigen schuld om. Hoeveel mensen zijn er de laatste jaren hun werk kwijtgeraakt en langdurig zonder werk komen te staan. Het normale inkomen is weggefallen, maar de (vaste) uitgaven blijven maandelijks keihard op de deur kloppen. Omdat we deze medemensen als volwaardig willen benaderen moeten we naar twee kanten werken. Op de eerste plaats moeten we ons niet boven hem/haar plaatsen maar naast hem/haar gaan staan. We moeten niet over de ander praten, maar 'er zijn voor' en 'er zijn met' de ander. Een open oog en een luisterend oor is van vitaal belang. Luisteren naar wat de ander te zeggen of te vragen heeft. Niet bij voorbaat voor de ander invullen.

Aanwezigheid en aandacht zijn van groot belang. Daarnaast is het van belang om zelf de eigen dorst te ervaren, te beleven en te verdragen. Op deze manier groeien het verlangen en de kracht om te geven en te delen.

'Onlangs kwam ik bij iemand aan huis in het kader van schuldhulpverlening. Het eerste wat opviel was de grote stapel ongeopende enveloppen op de tafel. Het tweede was de grote afwas op het aanrecht.' Toen ik vroeg naar de reden daarvan was het antwoord: 'Ik heb niet tijdig de rekening van het waterleidingbedrijf kunnen betalen en daarom is de waterleiding al lange tijd afgesloten.'

RvH (vrijwilliger)

Kinderen

Vaak zijn in situaties van armoede ook kinderen betrokken. Je kunt het meestal niet aan hen merken omdat ouders hen er zo goed mogelijk uit willen laten zien. Maar als het gezin langdurig afhankelijk is van een te laag inkomen wordt het zelfvertrouwen ernstig ondermijnt. Daarbij komt dat mens zich 'sociaal overbodig en uitgesloten' gaat voelen. Ook kinderen raken in een isolement, waardoor mogelijk leerprestaties en gedrag op school nadelig worden beïnvloed. Met alle negatieve gevolgen van dien naar de toekomst toe. Jan Monden



De barmhartige Samaritaan

Bron: DPC bisdom Rotterdam 'Zeven werken van barmhartigheid'. 1999

NAR overleg maakt kennis met Adviesraad Sociaal Domein

Het Netwerk Armoede Bestrijding NAR ontving een delegatie van de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein. De gemeente heeft deze raad in het leven geroepen om Burgermeester en Wethouders samenhangende adviezen te geven op het gebied van jeugd, zorg en werk rekening houdend met de verschillende belangen. Leon Langenberg die voorzitter is kwam dit toelichten en stond ook uitgebreid stil bij haar tweede taak namelijk het onderhouden met contacten in het veld op basis waarvan men tot advisering komt. In die zin is dit netwerk een prima ontmoetingspunt waar de Raad gebruik van wil gaan maken. Zij wil graag vragen voorleggen met het verzoek die in de achterban te bespreken en met een reactie te komen. Op deze wijze kan zij onderbouwd adviseren. Na de zomervakantie hoopt de Raad te starten met haar werkzaamheden. Nu verkeert zij nog in een oriënterende fase.

Met belangstelling heeft het NAR ook kennisgemaakt met de voorzitter en enkele leden van de nieuwe cliëntenraad van de afdeling Sociale Zaken. Ook hier gaat het om nieuwe ontwikkelingen. Hoewel de gemeente wat betreft hulp bij het vinden van een baan en ondersteuning door middel van een uitkering samenwerkt met vijf andere gemeenten in het Werkplein Hart van West-Brabant heeft men toch gekozen voor een eigen cliëntenraad wat betreft uitkeringen e.d. De NAR juicht dergelijke korte lijnen toe en hoopt dat deze ontwikkeling uitgewerkt kan worden tot een constructief structureel overleg.

Colofon

De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is of belangstelling heeft voor de activiteiten van De Diaconale Stad Roosendaal. De nieuwsbrief komt elf keer per jaar uit.

Redactie: Jan Monden, Mieke Stroop, Henk van der Westen, Cas van Beek.

Heeft u belangstelling of wilt u van de verzendlijst verwijderd worden? geef uw e-mailadres of afmelding door aan:

info@dediaconalestad.nl

Postadres:

De Diaconale Stad, Vincentiusstraat 7, 4701 LM Roosendaal

Deadline kopij Nieuwsbrief 7: dinsdag 28 juli

