

Ontmoetingsavond 21 januari Van harte welkom!

Aan: senioren, maatjes, kerngroepleden, maatschappelijke stagiaires en andere belangstellenden,

Elke derde donderdag van de maand komen betrokkenen van De Diaconale Stad samen in **Mariadal, Vincentiusstraat 7**, om 17.30 uur voor **gebed, maaltijd en gesprek**.

Het is de plaats waar we maandelijkse ervaringen en ontwikkelingen met elkaar delen. Ook belangstellenden zijn van harte welkom. De maaltijd is **gratis**, uw bijdrage geeft u door deel te nemen aan het gebed en het gesprek.

- 17.30 uur: Ontvangst
17.55 uur: Woord van welkom
18.00 uur: Gebedsviering
18.30 uur: Soep- + broodmaaltijd met gesprek
19.30 uur: Pauze: vertrek van de gasten



Als u wilt deelnemen aan de avond, wilt u zich dan uiterlijk woensdag 20 januari opgeven bij:
mstroopj@xs4all.nl - 06 12 51 62 06

Colofon

De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is of belangstelling heeft voor de activiteiten van De Diaconale Stad Roosendaal. De nieuwsbrief komt elf keer per jaar uit. Redactie: Jan Monden, Mieke Stroop, Henk van der Westen, Cas van Beek. Heeft u belangstelling of wilt u van de verzending verwijderd worden? geef uw e-mailadres of afmelding door aan:
info@dediaconalestad.nl

Postadres:

De Diaconale Stad, Vincentiusstraat 7, 4701 LM Roosendaal
Deadline kopij Nieuwsbrief 2: dinsdag 2 februari 2016

Een andere kerst

Enkele maanden geleden werd het idee geboren naar het voorbeeld van de Sant Egidiebeweging in Antwerpen. Een kerstmiddag organiseren voor 25 personen die op Eerste Kerstdag alleen zijn of zich eenzaam voelen.



Het belangrijkste uitgangspunt was dat de gasten, die wij zoveel mogelijk persoonlijk wilden uitnodigen, die middag het middelpunt zouden zijn. Om hen zou het gaan.

Niet wetende waar we aan begonnen zijn we toch aan de slag gegaan. Het project kreeg steeds meer gestalte en het bleek niet eens zo moeilijk dan we hadden verwacht.

Binnen de gestelde tijd waren 25 gasten uitgenodigd. Omdat we wilden dat elke gast een tafelheer of tafeldame kreeg moesten we nu naarstig op zoek naar veel vrijwilligers en dat op Eerste Kerstdag. Dat zou een probleem kunnen worden, dachten we, maar niets is minder waar. Van verschillende kanten kwamen mailtjes en telefoontjes van lieve mensen die graag hun kerstdag wilden opofferen om anderen, die het minder goed getroffen hebben, een mooie middag te bezorgen.



De jongste vrijwilliger

Vanaf 13.30 uur was het in het klooster Mariadal een bedrijvigheid van jewelste. De vrijwilligers wisten wat er van hen werd verwacht en al snel zag onze ruimte, die voor de gelegenheid sfeervol was versierd, er zeer uitnodigend uit. Ook in de keuken werd hard gewerkt.

De gasten konden komen.

Het werd een gezellige middag met alleen maar blijde, tevreden en gelukkige mensen. Tussen de hapjes door werden kerstliedjes gezongen en mooie gedichten voorgelezen.

Vervolg op andere zijde >>>

Vervolg: Een andere kerst

Hartverwarmend is het ook dat zoveel vriendelijke mensen ons hebben gesponsord, van bakkers tot slaggers en vishandel en nog vele andere winkels en bedrijven. Natuurlijk gaan we die mensen nog apart bedanken maar we wilden het hier toch wel vermelden.

Voor de vrijwilligers was geen moeite teveel, of het nu in de bediening, in de keuken of aan de tafels was. Wat hebben zij een werk verzet!! Hen kunnen we niet genoeg bedanken.

Aan het einde van de middag, voor sommigen veel te vroeg, was er voor iedereen een leuk presentje. Speciaal gemaakt door een van onze vrijwilligers. Samen met een bloemetje in kerststijl ging iedereen tevreden naar huis.

Het spreekt voor zich dat we geen vrijwilligers bij naam gaan noemen, want iedereen heeft geweldig zijn best gedaan om van deze dag een zeer geslaagde te maken. Maar ook de gasten willen we nog heel hartelijk bedanken want als zij niet waren gekomen, dan hadden wij die mooie middag niet kunnen organiseren.

We kunnen dus terugkijken op een geslaagd evenement waar natuurlijk ook een paar leermomentjes in zaten, maar het was voor iedereen de eerste keer maar zeker niet de laatste.

Namens de initiatiefgroep Mieke Stroop

U kunt het werk van De Diaconale Stad steunen door mee te werken aan één van de projecten. Ook een financiële bijdrage is van harte welkom. U kunt uw gift overmaken op:

NL 36 RABO 0147 9828 98 t.n.v.
r.-k. Parochie
Sint Norbertus met vermelding:
ten gunste van De Diaconale Stad Roosendaal



Huiswerkbegeleiding in West slaat aan!

Het Speel- Leerhuis - onderdeel van De Diaconale Stad - is in West Roosendaal gestart met huiswerkbegeleiding voor kinderen van groep 8 en van de brugklas. Zij betalen € 5,- per maand. Elke dinsdag van 15.00 – 17.30 uur komen nu al tien kinderen langs om hulp te krijgen bij bijvoorbeeld rekenen of gewoon op een rustige plaats hun huiswerk te maken.



Schreven we de vorige keer over zeven kinderen, nu komen er al tien kinderen. De komende CITO-toets is voor ouders een aanleiding extra ondersteuning te zoeken.



Ook het aantal begeleiders is vermeerderd van drie naar vijf.

Toch zoeken we nog snel naar uitbreiding. Vindt u het zinnig één op één met een (gemotiveerd) kind stof door te nemen?

Neem dan contact op met:

Simon Dankers 06 33 87 80 15

Cas van Beek 06 41 77 43 55.

Je hoeft geen ervaring te hebben met de huidige schoolmethoden. Je ontvangt instructie over wat je moet weten.

Website: dediaconalestad.nl